

In de wolken

*Op grote feestdagen verliet een rabbi altijd voor een paar uur de synagoge. Een van zijn leerlingen vroeg zich af wat hij dan deed. Hij vermoedde dat de rabbi dan een geheime ontmoeting had met de Almachtige. Op een dag ging de leerling hem stiekem achterna. Maar hij zag dat de rabbi ruige boerenkleding aantrok en een oude, invalide vrouw in haar armelijke huisje ging verzorgen. Hij veegde haar kamer en maakte eten voor haar klaar. De leerling ging terug naar de synagoge. De andere leerlingen vroegen hem: 'En, zag je de rabbi ten hemel stijgen?' En hij antwoordde: 'Veel hoger nog.'
Chassidische vertelling*

Eind mei vierden we het feest van de hemelvaart van Jezus. Deze Hemelvaart vormt één geheel met het gebeuren van Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Het aardse leven van Jezus is beëindigd, maar Hij heeft de dood overwonnen. Met het einde van zijn aardse leven is hij dus niet meer fysiek onder ons. Zijn hemelvaart markeert dan ook de overdracht aan ons van de verantwoordelijkheid om zijn boodschap uit te dragen en ernaar te handelen. Tot dat moment heeft Hij de leiding gehad, maar nu is het aan ons! Maar Hij weet dat we daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken en hij stuurt zijn geest, de heilige Geest naar ons, om ons te inspireren, bij te staan.



Daardoor kunnen we af en toe bij de mensen om ons heen een heel klein stukje hemel op aarde brengen (zie bovenstaande vertelling).

Michel Versteegh ofs